

Do 4 juni: Rubriek Wist u dat...



... bovenstaande in 1950 gebouwde 7,5 meter hoge toren de 'Rotterdamse Hoek' markeert, een dijkhoek in de ringdijk van de Noordoostpolder tussen Urk en Lemmer waar de Westermeerdijk overgaat in de Noordermeerdijk?

... de als lichtopstand gebouwde toren toentertijd was uitgerust met een gaslichtbaken dat op propaangas brandde, maar dat deze begin jaren 60 is vervangen door een paal met een elektrisch licht?

... de Rotterdamse Hoek ligt op de vaarroute tussen het Ketelmeer en Lemmer en dat het een beruchte plek is voor de scheepvaart, waar menig schip bij storm in moeilijkheden is geraakt, en dat het wel het laatste 'schepenkerkhof in Nederlandse wateren' wordt genoemd?

... dit komt doordat bij harde (noord)westen wind al het water in het IJsselmeer naar deze hoek geblazen wordt, waar de golven tegen de dijk slaan en worden teruggekaatst, en omdat de vaargeul er relatief vrij diep is?



... de Rotterdamse Hoek aanvankelijk bekend stond als 'de twaalf kilometer', maar zijn naam dankt aan de aanvoer van puin van het bombardement op Rotterdam dat hier is gestort?

... het puin in de zomer van 1940 naar de Noordoostpolder werd aangevoerd, maar nog niet kon worden gestort, omdat de polder pas in september 1942 droog viel en dat de grote hoeveelheid puin op de dijk Lemmer-Urk werd opgeslagen over een lengte van bijna 2 km bij een hoogte van 10 m?

... dit puin gebruikt werd voor veel polderwegen en dijken rondom Urk en ook gestort werd achter de beschoeiing langs de kant van de kanalen door de Noordoostpolder?

... om het verhaal van deze historische plek te vertellen zijn begin mei 2019 op de toren vier dichtregels van Niels Blomberg aangebracht die de geschiedenis op treffende wijze verwoorden:

*de lentelucht werd vuur
het middaguur werd nacht
het stadspuin temt de zee
dag oude stad rust zacht*

Bron: flevolandergoed.nl

Peter A. Hans

Mob: 06-42575126

E-mail: pgharlingen@gmail.com