

Reisverslag 3, Noord Nederland, zomer 2020

Nu bijna alle rommel die van boord kwam is weggewerkt, heb ik tijd om het laatste verslag te maken.

Het vorige verslag hield op toen we in IJlst aanlegden op een mooi plekje met walstroom tegenover het Hof van IJlst, waar we die avond op het terras een hapje aten en in gesprek kwamen (op gepaste afstand) met een echtpaar dat op de fiets de 11 fontein in de 11 steden ging bezoeken, wat wij 2 jaar geleden met de boot hebben gedaan. Wel sportief van ze!

's Avonds onweer en buien.

De volgende dag, vrijdag 21/8, is het wel mooi weer, maar er waait een harde wind, windkracht 6. Gelukkig hoeven we geen meer over, want de vaarweg is door een kanaal en na 30 min. meren we af in Sneek op de rivier de Geeuw, vlakbij de Sneeker waterpoort en tegenover het appartement van kennissen, die we gaan opzoeken. We drinken er thee, gevolgd door een glaasje wijn met hapjes op hun prachtige terras, uit de wind. We zien onze boot aan de overkant in de diepte liggen en zien heel veel boten en bootjes (vnl. sloepen) langskomen.

Het is dit jaar duidelijk veel drukker op het water dan andere jaren en opvallend is het grote aantal huurboten, die lang niet altijd weten waar ze mee bezig zijn en de vaarregels niet of nauwelijks kennen en dus ook niet respecteren!

We willen de volgende dag naar Grou, maar omdat we het Sneekermeer over moeten en ook nog een stukje Pikmeer en het heel hard waait (windkracht 6), besluiten we nog maar een dagje in Sneek te blijven. Hans gaat op zijn scootertje de overheerlijke drabbelkoeken bij de fa. HAGA kopen en nog wat andere boodschappen en ik blijf aan boord, want je waait zowat van de kade!

Zondag 23/8 varen we weg uit Sneek. Het waait nog wel hard, maar we hebben op het Sneekermeer de wind gedeeltelijk van achteren en gedeeltelijk schuin opzij, dus het valt allemaal mee....

Om 15u leggen we aan in de gemeentehaven, waar we altijd liggen als we in Grou zijn, en tot onze stomme verbazing is er nog genoeg plaats. Het zonnetje begint te schijnen en alles ziet er vriendelijk uit. Ik maak een wandeling langs de prachtige Pieterkerk en in het stadje en buitenom langs de kades terug. Hans blijft aan boord voor een paar klusjes. 's Nachts zijn er enorme hoosbuien en door het lawaai op de linnen kap van de boot kan ik niet slapen. Hans daarentegen slaapt door al het lawaai heen!

De volgende morgen, maandag 24/8, vertrekken we uit Grou voor onze laatste stop in Franeker, waar we in de middag afmeren in de stadshaven. Onderweg hebben we hoosbuien, maar in Franeker is het droog en blijkt het helemaal niet geregend te hebben volgens de havenmeester! Ik maak weer een wandeling door de stad, Hans blijft aan boord. Omdat onze box in de verenigingshaven tot 12u bezet is, vertrekken we dinsdag 25/8 aan het eind van de ochtend richting Harlingen. Het is koud weer en regen onderweg. Om 12.30u varen we onze box binnen, leggen aan en dan begint het grote leeghalen van de boot. Helaas giet het de hele middag van de regen en is er voor de avond en nacht een zware storm voorspeld. We zijn blij dat we thuis zijn voordat de storm losbarst. We halen de hoogst noodzakelijke spullen van boord, zoals toiletspullen, kleding en levensmiddelen uit de koelkast. De rest komt later wel.....

We komen in een keurig opgeruimd huis, dat binnen de kortste keren niet meer zo netjes is door de troep die van boord komt en dat blijft de komende dagen zo. De garage ligt vol met stapels vuile was en in de zitkamer stapelen zich de gevulde kratten op!

Het is fijn om na 7 weken weer thuis te zijn, maar het hierboven geschetste beeld vind ik altijd een ramp. De spullen moeten ook weer opgeborgen worden. Dat zijn de stille naweeën van een prachtige reis, maar het hoort erbij!

We zijn dus 7 weken onderweg geweest. We hebben 639 km afgelegd en 41 sluisen gehad. In het begin van de reis was het koud, zodat er 's nachts een extra deken op bed moest en 's avonds en 's morgens de kachel aan! Dat kun je je bijna niet voorstellen, maar volgens mijn logboek begon het pas eind juli mooi en warm te worden en zelfs tropisch warm! Op een boot is het dan alleen maar lekker als je vaart. Zodra je ligt te wachten voor een brug of in een sluis wordt het bloedheet op de boot en als je in een jachthaven ligt idem dito. We hebben zonnegordijntjes voor de ramen en drie parasols, waaronder een hele grote. Dat geeft wat soelaas, maar toch: warm is warm en nog warmer is heet! 's Nachts slapen met een ventilator op je gericht en overdag vaak jezelf afsponsen met koud water. En niet vergeten de talloze flesjes water die erdoor gingen....

Maar we hebben het overleefd en alleen wat technische pech onderweg gehad. We prijzen onszelf gelukkig dat we dit nog allemaal kunnen doen op onze leeftijd (79 en 78) en hopen volgend jaar weer een mooie reis te maken.